

ZICHT OP

**VERBORGEN  
P A R E L S**

Hennie en Jacob Keegstra



ZICHT OP

# VERBORGEN PARELS

Hennie en Jacob Keegstra



Scholten Uitgeverij

Zicht op **Verborgene Parels**  
Hennie en Jacob Keegstra

©2024 Scholten Uitgeverij B.V.  
info@scholtenuitgeverij.nl  
www.scholtenuitgeverij.nl

Omslagontwerp: Marcin & Milou  
Binnenwerk: Piet Versteeg  
Eerste druk, maart 2024  
Drukwerk: Drukcase  
ISBN: 9789083380476  
NUR: 707

Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwste boeken van Scholten Uitgeverij via: [www.scholtenuitgeverij.nl/nieuwsbrief](http://www.scholtenuitgeverij.nl/nieuwsbrief).

Elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op louter toeval. Alle personages, gebeurtenissen, plaatsen en entiteiten zijn geheel fictief.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

## *Verantwoording van schrijfkeuzes*

- Alle tekstverwijzingen zijn genomen uit de HSV, tenzij anders vermeld, en zijn in de tekst tussen aanhalingstekens geplaatst.
- De Bijbelse namen worden gespeld zoals in de HSV staat gedrukt.
- Volgens de HSV wordt het woord HEERE met hoofdletters geschreven als in het Hebreeuws de naam *JHWH* in de Bijbel staat.
- Hebreeuwse woorden en begrippen zijn in dit boek *cursief* geschreven, behalve woorden zoals Shabbat, Thora, Shofar die al zijn ingeburgerd.
- Woorden als shalom en Shabbat schrijven we in de lopende tekst in dit boek met de sh in plaats van sj. Als er een Bijbeltekst uit de HSV wordt geciteerd, staat er wel sabbat.
- Als het van belang is, worden bij Hebreeuwse woorden de drie stamletters en enkele hulpletters met hoofdletters aangegeven, om zo de herkenbaarheid van de Hebreeuwse letters te bevorderen. De rijkdommen van het Hebreeuws zijn moeilijk te vatten in fonetisch schrift en daarom is deze benadering verre van volledig. De drie stamletters bepalen uiteindelijk de betekenis van het woord en de daarmee verwante woorden, niet de hulpletters.
- Om de leesbaarheid te bevorderen, schrijven we 'Joden, Joodse' overal met een hoofdletter, dit geldt ook voor de woorden Jodendom, Christendom en Islam.
- Veel namen in het Hebreeuws eindigen op een letter h. In het Nederlands is dat niet zo. Voor de leesbaarheid zijn ze hier niet weergegeven. Soms wordt de letter wel genoemd in het gedeelte van de verborgen parels. De Naam van God – *JHWH*, *Jehovah* en *Jahweh* zijn altijd met de *Heh* op het eind geschreven.

*De verborgen dingen zijn voor de HEERE, onze God,  
maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons  
en onze kinderen, tot in eeuwigheid.*

Deuteronomium 29:29

# Voorwoord

Wil je meer weten over het meest gelezen boek ter wereld? Wil je op zoek naar diepere betekenissen van de Bijbel? Ben je nieuwsgierig naar verborgen parels in Gods Woord?

Dan heb je het juiste boek in handen! *Zicht op ...*, is een overzichtelijk boek met acht hoofdthema's voor christenen die op zoek zijn naar meer diepgang. Tegelijk worden de grote lijnen van de Bijbel zichtbaar.

Zelf zijn we geraakt en onder de indruk van de rijkdommen van de Hebreeuwse wortels van het geloof. We willen jullie graag meenemen naar deze dimensie. Dat zit al verborgen in de eerste Hebreeuwse letter, de *Aleph*, die getalswaarde 1 heeft, de Eersteling. Het is de letter van de Ene, Eeuwige God en heeft een eeuwigheid in zich. Als je 1 vermenigvuldigt,  $1 \times 1 \times 1$ , blijft de waarde altijd 1. De 111 onderwerpen in dit boek, met de 11 bijlages kunnen een mooi begin zijn van wat eeuwigheidswaarde heeft en waarin je nooit raakt uitgeleerd.

Het boek kan als dagboek worden gebruikt. Elk hoofdthema begint met een inleiding, gevolgd door verschillende onderwerpen. De meeste hoofdstukken zijn zo opgebouwd, dat ze van inzicht naar uitzicht toewerken. Ieder onderdeel start met twee Bijbelteksten die met elkaar verbonden zijn. Een uit het Oude en een uit het Nieuwe Testament. Elk onderwerp heeft een beknopte inhoud. De verdieping vindt plaats door te kijken naar de *Verborgene parels* achter de woorden, begrippen en gebruiken. Als laatste is er een *Inzicht* door middel van een vraag, lied of stof tot nadenken.

Dit boek is een bundeling en verwoording van wat we gedurende vele jaren uit Gods Woord hebben mogen leren van Gods volk in het land Israël en van veel andere mensen en hun boeken. We beseffen dat er nog heel veel valt te leren en dat dit boek verre van volledig is. Het kan worden gezien als een beknopte kennismaking met de verborgen parels van het christelijk geloof. Het is ons verlangen dat je (opnieuw) enthousiast mag worden over Gods Woord, dat je nieuwsgierig wordt om zelf verder te speuren en dat het een verdieping zal geven in je persoonlijk geloofsleven en je wandel met God. Door Zijn Woord wil God ons dagelijks troosten, bemoedigen, maar ook leiden en antwoorden geven.

Hennie en Jacob Keegstra





# Inhoudsopgave

Verantwoording van schrijfkeuzes . . . . .	5
<b>Voorwoord . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>1. Zicht op Bijbelse personen . . . . .</b>	<b>15</b>
1. Inleiding . . . . .	16
2. Adam . . . . .	18
3. Eva . . . . .	20
4. Henoch . . . . .	22
5. Noach . . . . .	24
6. Abraham . . . . .	26
7. Sara . . . . .	28
8. Izak . . . . .	30
9. Rebekka . . . . .	32
10. Jakob . . . . .	34
11. Lea . . . . .	36
12. Rachel . . . . .	38
13. Juda . . . . .	40
14. Jozef . . . . .	42
15. Mozes . . . . .	44
16. Aäron . . . . .	46
17. Jozua . . . . .	48
18. Rachab . . . . .	50
19. Ruth . . . . .	52
20. Hanna . . . . .	54
21. Samuel . . . . .	56
22. David . . . . .	58
23. Salomo . . . . .	60
24. Elia . . . . .	62
25. Nehemia . . . . .	64
26. Jesaja . . . . .	66
27. Daniël . . . . .	68
28. Jona . . . . .	70
29. Esther . . . . .	72
30. Maria . . . . .	74
31. Petrus . . . . .	76
32. Paulus . . . . .	78

33.	Jakobus . . . . .	80
34.	Johannes . . . . .	82
<b>2.</b>	<b>Zicht op Bijbelse plaatsen . . . . .</b>	<b>85</b>
35.	Inleiding . . . . .	86
36.	Hebron . . . . .	88
37.	Berseba . . . . .	90
38.	Bethlehem . . . . .	92
39.	Nazareth . . . . .	94
40.	Kapernaüm . . . . .	96
41.	Jeruzalem . . . . .	98
<b>3.</b>	<b>Zicht op Gods namen . . . . .</b>	<b>101</b>
42.	Inleiding . . . . .	102
43.	God: de Schepper . . . . .	104
44.	God: Ik Ben Die Ik Ben . . . . .	106
45.	God van Abraham, Izak en Jakob . . . . .	108
46.	God de Vader . . . . .	110
47.	God de Zoon . . . . .	112
48.	God de Geest . . . . .	114
49.	God: de Naam . . . . .	116
50.	God: mijn Heer . . . . .	118
51.	God: de Messias . . . . .	120
<b>4.</b>	<b>Zicht op de Bijbel . . . . .</b>	<b>123</b>
52.	Inleiding . . . . .	124
53.	Tenach . . . . .	126
54.	Thora . . . . .	128
55.	Profeten . . . . .	130
56.	Geschriften . . . . .	132
57.	Thoralezingen . . . . .	134
58.	Tien Woorden . . . . .	136
59.	Grote Gebod . . . . .	138
<b>5.</b>	<b>Zicht op Gods profetische feesten . . . . .</b>	<b>141</b>
60.	Inleiding . . . . .	142
61.	Shabbat . . . . .	144
62.	Pesach . . . . .	146
63.	Ongezuurde broden . . . . .	148
64.	Eerstelingen . . . . .	150
65.	Wekenfeest . . . . .	152

66.	Joods Nieuwjaar		154
67.	Grote Verzoendag		156
68.	Loofhuttenfeest		158
69.	Vreugde van de Wet		160
70.	Lichtenfeest		162
71.	Lotenfeest		164
<b>6.</b>	<b>Zicht op Gods grote verbonden</b>		<b>167</b>
72.	Inleiding		168
73.	Verbond met Adam		170
74.	Verbond met Noach		172
75.	Verbond met Abraham		174
76.	Verbond met Mozes		176
77.	Verbond van Jezus		178
78.	Verbond met David		180
79.	Eeuwig verbond		182
<b>7.</b>	<b>Zicht op de Hebreeuwse letters en getallen</b>		<b>185</b>
80.	Inleiding		186
81.	Aleph - 1	א	188
82.	Beth - 2	ב	190
83.	Gimel - 3	ג	192
84.	Daleth - 4	ד	194
85.	Heh - 5	ה	196
86.	Wav - 6	ו	198
87.	Zajin - 7	ז	200
88.	Cheth - 8	ח	202
89.	Teth - 9	ט	204
90.	Jod - 10	י	206
91.	Kaph - 20	כ	208
92.	Lamed - 30	ל	210
93.	Mem - 40	מ	212
94.	Nun - 50	נ	214
95.	Samech - 60	ס	216
96.	Ajin - 70	ע	218
97.	Peh - 80	פ	220
98.	Tsadej - 90	צ	222
99.	Koph - 100	ק	224
100.	Resh - 200	ר	226
101.	Sin, Shin - 300	ש	228
102.	Tav - 400	ת	230

103.	Eleph - 1000 . . . . .	232
<b>8.</b>	<b>Zicht op Israël en de volken . . . . .</b>	<b>235</b>
104.	Inleiding . . . . .	236
105.	Verkiezing . . . . .	238
106.	Verstrooiing . . . . .	240
107.	Terugkeer . . . . .	242
108.	Geheimenis . . . . .	244
109.	Zegeningen . . . . .	246
110.	Gehele aarde . . . . .	248
111.	Uitzicht . . . . .	250
<b>Bijlagen</b>	<b>. . . . .</b>	<b>253</b>
1.	Tijdljn van de Bijbel . . . . .	255
2.	Samengestelde namen van Elohiem . . . . .	256
3.	Samengestelde namen van Jehovah . . . . .	263
4.	Indeling van Gods Woord . . . . .	271
5.	Thoralezingen - Parashot . . . . .	273
6.	Gods profetische feesten . . . . .	276
7.	Verkorte Shabbatsliturgie . . . . .	278
8.	Van Pesach naar Pasenliturgie . . . . .	280
9.	Gods grote verbonden . . . . .	282
10.	Hebreeuwse alfabet . . . . .	284
11.	Terugkeer - De Aliya . . . . .	289
<b>Eindnoten</b>	<b>. . . . .</b>	<b>294</b>
<b>Zicht op Hennie en Jacob Keegstra</b>	<b>. . . . .</b>	<b>296</b>
Dank jullie wel!	. . . . .	298
<b>Zicht op de ICEJ</b>	<b>. . . . .</b>	<b>299</b>
<b>Zicht op de bronnen en aanbevolen boeken</b>	<b>. . . . .</b>	<b>301</b>

*Zicht op Bijbelse personen* **1.**

*Zicht op Bijbelse plaatsen* **2.**

*Zicht op Gods namen* **3.**

*Zicht op de Bijbel* **4.**

*Zicht op Gods profetische feesten* **5.**

*Zicht op Gods grote verbonden* **6.**

*Zicht op de Hebreeuwse letters en getallen* **7.**

*Zicht op Israël en de volken* **8.**

*Bijlagen*



# **1. Zicht op Bijbelse personen**

## 1. Inleiding

God heeft de mens geschapen met een doel

*De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. - Genesis 2:15*

God geeft ons geloofshelden als voorbeelden

*Door het geloof heeft Noach, Abraham ..., Sara ..., Jozef ..., Mozes .... En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. - Hebrëeën 11:8,32*

### **Bijbelse personen**

Hoe wil jij in het leven staan? Wat voor persoon wil je zijn? God heeft ieder mens geschapen naar Zijn beeld en heeft elk mens uniek gemaakt. Iedere persoon heeft zijn of haar eigen talenten en persoonlijkheid. Graag willen we jou meenemen naar verschillende personen van wie de levensverhalen in de Bijbel staan. Mensen die geroepen worden, verdriet hebben, worstelen met God en opnieuw mogen beginnen. In 'Zicht op ... Bijbelse personen' willen we je kennis laten maken met mannen en vrouwen die het avontuur met God zijn aangegaan.

In Hebrëeën 11 staat een lijst van gewone mensen die door geloof helden worden, doordat ze samen met God op weg durven te gaan, ondanks alle uitdagingen die ze tegenkomen. Telkens begint de zin met: 'Door het geloof heeft ...' en dan volgt een samenvatting van wat zij hebben meegemaakt. Naast hun wonderlijke verhalen, staat er dat ze in hun menselijke zwakheid kracht kregen van God. Ook al hadden ze de beloften van God ontvangen, ze zagen die niet allemaal in vervulling gaan. In vers 39 staat: 'En deze allen hebben door het geloof ..., de vervulling van de beloften niet verkregen, doordat God met het oog op ons iets beters voorzien had.'

Zicht op Bijbelse personen is het eerste hoofdstuk van het boek: 'Zicht op... Verborgene Parels'. Het zal inzicht geven en tot een uitzicht leiden. We zien hoe de mensheid worstelt met de vrijheid en verantwoordelijkheid die de mens is gegeven. De Bijbel staat vol met 'ervaringsdeskundigen', die wij kunnen navolgen. In



1 Korinthe 10:11 staat: 'Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons.'

### Verborgene parels

In de rubriek 'Verborgene parels', willen we op zoek gaan naar verborgene schatten die ons geloof verrijken. Daarbij kijken we naar Hebreeuwse namen van Bijbelse personen en letten we op verbanden tussen sommige namen en begrippen. Bovenstaande komt bijvoorbeeld naar voren bij de drie aartsvaders: Abraham, Izak en Jakob en de vier aartsmoeders: Sara, Rebekka, Lea en Rachel. Zij zijn in totaal met zeven personen, wat het getal van de volheid is. Samen nemen zij een heel bijzondere plaats in de heilsgeschiedenis van God in. Als we de beginletters van deze zeven personen apart zetten, zien we dat ze het woord Israël, *Jisraël* vormen. Samen bestaan deze namen uit twaalf verschillende Hebreeuwse letters. Dit is niet toevallig, want Jakob gaf Israël twaalf zonen. Als je alle gebruikte letters telt, zijn het er zesentwintig. Dat getal staat voor de getalswaarde van de naam van God, *YHWH*. Wonderlijk. God heeft deze zeven mensen uitgekozen om er Zijn volk Israël op te bouwen.

Izak, Jakob	<i>Jitschak, Ja'akov</i>	יִצְחָק יַעֲקֹב
Sara	<i>Sarah</i>	שָׂרָה
Rebekka, Rachel	<i>Rivkah, Rachél</i>	רִבְקָה, רָחֵל
Abraham	<i>Avraham</i>	אַבְרָהָם
Lea	<i>Leah</i>	לֵאָה

Israël - *JisraeL* - יִשְׂרָאֵל

### Inzicht

Wie zie jij als een echte geloofsheld in de Bijbel? Wat is het aan deze Bijbelse figuur dat je zo inspirerend vindt? Welk verlangen wakkert dit in jou aan? Neem de tijd om over deze dingen na te denken.

## 2. Adam

God heeft de mens geschapen uit het stof van de aarde

*Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten, zo werd de mens tot een levend wezen. - Genesis 2:7*

Van een sterfelijk mens tot een levendmakende Geest

*Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. ... De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. - 1 Korinthe 15:22,45*

### **De aardse eersteling**

Als eerste mensen zijn Adam en Eva geschapen. Adam is op een bijzondere manier door God gemaakt, uit stof van de aarde. De Schepper blaast de levensadem in zijn neusgaten en de mens komt tot leven. God vormt de vrouw: Eva. Samen beginnen zij de mensheid. Zij worden in het centrum van de aarde geplaatst, de Hof van Eden, om die te bewerken en te onderhouden.<sup>1</sup> Daar is het goed, totdat de man en de vrouw eten van de verboden vrucht. Ze vallen in ongehoorzaamheid. Zo komt de zondeval in de wereld en verliezen Adam en Eva hun onschuld. Ze worden uit het paradijs verdreven. Op dat moment verandert de relatie tussen de mens met God en met de schepping. Toch blijft er hoop. God belooft dat het nageslacht van Eva de kop van het kwaad zal vermorzelen.<sup>2</sup> Hij is Degene die overwint. Hierin zien we de eerste verwijzing naar de beloofde Messias, de laatste Adam, als een levendmakende Geest.

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Zes dagen lang heeft God Zijn creërend vermogen gebruikt. God sprak en 'het was er'.<sup>3</sup> Ware scheppingskracht! In die schepping maakte God scheiding tussen licht en duisternis, hemel en aarde, land en zee. Hij creëerde de hemellichamen, de dieren en uiteindelijk, op de zesde dag, de mens 'als kroon op de schepping', staat er in Psalm 8. De mens is de eersteling die door God wordt geschapen, 'naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis'. De Drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, heeft de man en de vrouw geschapen naar Zijn beeld.

### Verborgene parels

In de Nederlandse Bijbel zien we het woord 'Adam' pas in het tweede hoofdstuk van Genesis als naam van de eerste mens naar voren komen. In de Hebreeuwse Bijbel staat het woord *HaADaM*, al eerder, waarbij *Ha*, staat voor 'de'. *ADaM* wordt dan voor 'mens, persoon, mensheid' gebruikt. Het wordt in het Hebreeuws geschreven met drie stamletters *ADM*. Er is altijd een woordverband tussen woorden met twee of meer overeenkomstige letters. Dat is gelijk al zichtbaar in dit woord *ADaM*.

Mens/mensheid	<i>ADaM</i>	אָדָם
Grond/aarde	<i>ADaMaH</i>	אֲדָמָה
Rood	<i>ADoM</i>	אָדָם
Bloed	<i>DaM</i>	דָם
Ik gelijk op	<i>ADoMeH</i>	אֲדָמָה

God geeft de mens, *ADaM*, die Hij uit de aarde, *ADaMaH*, heeft geformeerd, het leven. Binnen het Jodendom zit in het bloed, *DaM*,<sup>4</sup> het leven, het rode, *ADoM*, zuurstofrijke bloed. De mens is naar Zijn beeld geschapen, wij lijken op Hem, *ADoMeH*, zoals Genesis 1:27 aangeeft. De Schepper formeert de mens uit de aarde en geeft aan dat de mens meer is dan vlees en bloed. Ook wordt de mens erdoor gered. Eerst door het bloed van de offers, daarna door het grote Offerlam, de Messias.

Het is niet toevallig dat *ADaM* wordt geschreven met de eerste letter van het Hebreeuwse *AlephBeth*, de *Aleph*, wat staat voor 'eersteling'.

### Inzicht

Gods doel voor de eerste mens, Adam, was om de aarde te bewerken en te bewaren. Door de zondeval veranderde de relatie tussen God, mens en de schepping. Het doel van de laatste Adam, Christus, is het herstel van die relatie tussen God, mens en de schepping. Hoe is jouw relatie met God en tot de schepping?

<sup>1</sup> Gen. 2:15

<sup>2</sup> Gen. 3:15

<sup>3</sup> Gen. 1:3

<sup>4</sup> Lev. 17:11

### 3. Eva

God geeft de man een aanvulling: de vrouw

*Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. - Genesis 2:18*

God formeerde de vrouw Eva uit Adam

*Want eerst is Adam geformeerd, daarna Eva ... zij zal kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. - 1 Timotheüs 2:13,15 (NBG51)*

#### **De leven voortbrengende**

Op de zesde scheppingsdag is de mens geschapen. God heeft de man in de Hof van Eden geplaatst. Hij zag dat het niet goed was dat de mens alleen is. Daarom formeerde God een hulp die bij hem past. Adam is uit stof van de aarde gevormd, maar Eva is daar niet uit geformeerd. Zij is zorgvuldig door Hem geschapen uit het levende weefsel, uit een rib van Adams zijde. God heeft haar wonderlijk gebouwd en bij Adam gebracht. Een gelijkwaardige partner, een metgezel tegenover Adam. Geestelijk en intellectueel elkaars gelijke, maar ieder met eigen unieke eigenschappen en rollen.

Op het moment dat Adam de vrouw Eva ziet, zegt hij vol verwondering: Eindelijk een mens net als ik! Ze is mijn eigen vlees en bloed.<sup>1</sup> Vervolgens geeft God hun het diepe geheim om samen één te worden. 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.'<sup>2</sup> Ondanks dat man en vrouw beiden naakt waren, schaamden zij zich niet voor elkaar. Dit is veranderd op het moment dat de zonde in de wereld is gekomen. God heeft de mens goed geschapen, maar de mens heeft zich laten verleiden. Het bijzondere van de mensheid is, dat God de mens met een vrije wil heeft geformeerd. God geeft persoonlijke vrijheid aan de mens, zodat hij zelf keuzes kan maken. Helaas heeft de mens de verantwoordelijkheid, die daarbij hoort, niet goed aangekund. Door ongehoorzaamheid kwam de zonde in het leven, met vele gevolgen. Sindsdien moet de mens werken om een bestaan op te bouwen.

### Verborgen parels

Adam gaf zijn vrouw de naam Eva. God heeft in de meeste vrouwen de bijzondere mogelijkheid geformeerd om leven voort te brengen. Dit mag gedaan worden vanuit geloof, liefde, heiliging en bescheidenheid. Eva *ChaVaH*, חַוָּה komt van het woord leven, *Chai*. Dit komt al naar voren in Genesis 3:20: 'En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is.' Zij is gecreëerd uit zijn zijde en heeft de mogelijkheid om naast hem te staan. Vanuit de context zien we dat God de vrouw als 'hulp tegenover hem', *EZeR KeNeGDo* heeft geschapen.<sup>i</sup> Zoals God voor ons een Helper is, zo mag de vrouw een helper zijn voor haar man op verschillende gebieden. Zo kunnen ze elkaar versterken. Door haar aanmoediging en oproep God te zoeken met heel zijn hart, kan hij groeien. In het loflied op de vrouw uit Spreuken 31, wordt het in vers 11 gezegd: 'Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot.'

Tijdens een Joodse bruiloft, loopt de vrouw zevenmaal om de bruidegom heen om hem te beschermen tegen wereldse verleidingen. Voor elke dag één keer. Beschermen tegen de verleidingen van vrouwen, macht en geld. Als vrouw is het daarom belangrijk zelf dicht bij God te blijven en voor haar man te bidden in zachtmoedigheid, liefde en geduld.

In het Hebreeuws is het woord voor man, een persoon *Ish*, איש met de drie letters *Aleph, Jod, Shin*. Het woord voor vrouw is *IShaH*, אִשָּׁה met de letters *Aleph, Shin, Heh*. Twee letters zijn in beide woorden hetzelfde: de letter *Aleph* en de *Shin*. De gelijkwaardigheid van de mens en toch beide uniek. Bij beide is een letter toegevoegd: bij de man de extra letter *Jod* en bij de vrouw de letter *Heh*. Deze twee toegevoegde letters *Jod* en *Heh* vormen samen het verkorte woord voor de Naam van de Eeuwige God. Als je de letters *Jod, Heh* weglaat, staat er *שׁשׁ ESh*, wat betekent 'vuur en hartstocht.'<sup>ii</sup> Juist als je God in je menselijke relatie toelaat, geeft dat een vast fundament en is het niet alleen vuur en hartstocht.

### Inzicht

De drie verleidingen die in het paradijs al aanwezig waren zijn: Lichamelijke behoefte (de eetbare vrucht), het visuele zintuig (lust voor het oog) en de intellectuele wijsheid (worden als God). Herken jij ze? Deze drie verleidingen komen ook voor in 1 Johannes 2:16 als de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Hoe ga jij om met deze verleidingen?

<sup>1</sup> Gen. 2:23

<sup>2</sup> Gen. 2:24

i en ii zie Eindnoten pag. 294